

Παγκόσμια ημέρα ποίησης

- Οι ποιητές της Θεσσαλονίκης
- Τόλης Νικηφόρου
- Νίκου Καββαδία, Bolero
- Ένα παιδί
- Εγώ
- Ανοιξιάτικη μέρα
- Το μαγικό μπαλόνι
- Οδυσσέα Ελύτη, Παράπνοο
- Ένα λιβάδι μέσα στην ομίχλη που ονειρεύεται
- Βόλτα στις ράμπλας του ουρανού
- Ένας ξένος από παλιά στο σπίτι μας
- Κόσμος της τίγρης
- Κι ούτε καν γνωρίζει το όνομά της
- Το χαρούμενο ποίημα
- Μάνου Ελευθερίου, Ποιος τη ζωή μου
- Και πάλι στα κρυφά ανθίζει ο κόσμος
- Να ακούγεται από μακριά μια φουσαρμόνικα
- Ερήμωσε απόψε η παραλία
- Να μου διαβάσεις το βαθύ γαλάζιο
- Πιστεύετε στα θαύματα;
- Το ανέκφραστο που εκφράζουν
- Νίκου Καββαδία, Fata Morgana
- Μια κιμωλία στο μαυροπίνακα
- Θεσσαλονίκη
- Αχνίζει, λουλουδιάζει όπως το κύμα
- Οδυσσέα Ελύτη, Με την πρώτη σταγόνα της βροχής

Γιώργος Θέμελης

πατέρας της Θεσσαλονίκης MSWMM







Bolero, Νίκου Καββαδία



Ένα παιδί



Εγ
ώ





Ανοιξιάτικη μέρα





Το μαγικό μπαλόκι

ХИЩАВ49Т JAVAK48 2008



Το παράπονο, Οδυσσέας Ελύτης



Ένα λιβάδι μέσα στην ομίχλη που
ονειρεύεται



ελευθερία

ελευθερία

Βόλτα στις ράμπλας του ουρανού 3






Ένας ξένος από παλιά στο σπίτι
μας



κόσμος της τίγρης,
κόσμος του χαμού





Κι ούτε καν γνωρίζει το όνομά
της



Το χαρούμενο ποίημα




Ποιος τη ζωή μου, Μάνος
Ελευθερίου



Και πάλι στα κρυφά ανθίζει ο
κόσμος





Ν' ακούγεται από μακριά μια
φυσαρμόνικα



Ερήμωσε απόψε η παραλία



Να μου διαβάσεις το βαθύ γαλάζιο





ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ:



Το ανέκφραστο που εκφράζουν





Fata Morgana, Νίκου
Καββαδία



Μια κιμωλία στο μαυροπίνακα





Θεσσαλονίκη



j.f.



Αχνίζει, λουλουδιάζει όπως το κύμα



Με την πρώτη σταγόνα της βροχής,
Οδυσσέα Ελύτη

