

Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ











ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ





ΦΑΝΕΛΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΑΝΕΛΑ ΔΩΡΟ

Χρόνος που σπαιρνει 8 days 09 hours
(28 Μαρ 15 19:25 UTC)

Ιστορικά Προσφορών 1 Προσφορά
Τρέχουσα προσφορά 131,00 €
Μέγιστη Προσφορά Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να κάνετε την προσφορά σας!
Login or register to bid

f t g

ARIS ΠΑΕ ΑΡΗΣ
Ο ΑΡΗΣ είναι αθλητικός σύλλογος της





ANTZELINA TZOLI –
ΜΠΡΑΝΤ ΠΗΤ



ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Ι.Μ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
www.farostoukosμου.gr







Οί πέντε γλώσσες τῆς Γερόντισσας Γαβριηλίας

Ἡ πρώτη εἶναι τὸ χαμόγελο...

Ἡ δεύτερη εἶναι τὰ δάκρυα...

Ἡ τρίτη εἶναι τὸ ἄγγιγμα...

Ἡ τέταρτη εἶναι ἡ προσευχή...

Ἡ πέμπτη εἶναι ἡ ἀγάπη...

Μὲ αὐτὲς τὶς πέντε γλώσσες γυρίζεις ὅλη τὴ γῆ
καὶ ὅλος ὁ κόσμος εἶναι δικός σου.

Ὅλους τοὺς ἀγαπᾶς τὸ ἴδιο.

Ἀσχέτως θρησκείας καὶ ἔθνους.

Ἀσχέτως μὲ ὅλα. Παντοῦ ὑπάρχουν ἄνθρωποι
τοῦ Θεοῦ.

Καὶ δὲν ξέρεις αὐτὸς ποὺ βλέπεις σήμερα, ἂν
αὔριο δὲ θὰ εἶναι ὁ Ἅγιος...



ΔΟΡΕΑΝ-ΘΑΓΗΤΟ ΟΛΟΝ

FREE FOR-ALL

www.  .blogspot.com



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο άνεργος που ταΐζει καθημερινά 3000 συνανθρώπους μας

«Είδα δύο παιδάκια 13 με 14 ετών, να τσακώνονται πάνω από ένα κάδο απορριμμάτων, για κάτι σάπια μήλα και ντομάτες, ξέρεις αυτά που πετάνε από τις λαϊκές στο τέλος.

Αυτό που έκανα ήταν να πάω σπίτι μου ή μάλλον στο σπίτι της μητέρας μου που με φιλοξενεί, γιατί στα 47 μου αναγκάστηκα να επιστρέψω στο πατρικό μου, έφτιαξα 10 τοστ, πήρα μια φίλη μου και βγήκαμε να τα μοιράσουμε. Δυστυχώς δεν τα έπαιρναν, φοβούνταν, ντρέπονταν δεν ξέρω, αλλά όταν αρχίσαμε να τα τρώμε εμείς, μας είδαν και πλησίασαν και έτσι μου ήρθε η αρχική ιδέα να τρώμε μαζί. Δεν είναι ούτε συσσίτια, ούτε ελεημοσύνη, ένα γεύμα είναι που το τρώμε με ανθρώπους στο δρόμο. Είναι σημαντικό για μας να κάνουμε αυτό που έκαναν παλιά στις γειτονιές, βάζανε ρεφενέ και έτρωγαν όλοι μαζί. Δεν έχει σημασία αν είσαι άνεργος, συνταξιούχος, άστεγος ή άπορος, οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να έρθει να τρώμε μαζί. Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι η επικοινωνία που έχει ανάγκη ο κόσμος»

π. ΚΟΣΜΑΣ ο ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ

Ο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΥΕΖΙ
(ΚΟΓΚΟ-ZAIP)

Στά δέκα χρόνια τῆς ἱεραποστολικῆς ἐργασίας
του ἄφησε 14 ἱερεῖς,
δύο διακόνους,
15000 βαπτισμένους,
13 κτισμένες ἐκκλησίες,
35 λασποκαλύβες-ἐκκλησίες,
55 ἐνορίες,
μία πλουσιώτατη φάρμα,
ἕνα πανεύφορο κτῆμα στό χωριό
Φουγκουροῦμε, δύο οἰκοτροφεῖα,
μία τεράστια ἀποθήκη,
ἕνα δημοτικό σχολεῖο στό Κολουέζι
καί τρία σέ χωριά,
ἕνα Μοναστήρι καί τούς κοιτῶνες (δύο πύργοι)
τῶν ἱεραποστόλων.
Τό κουρασμένο σῶμα τοῦ π. Κοσμᾶ
ἀναπαύεται τώρα στήν Ἀφρικανική γῆ.





ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΚΑΛΑΓΚΟΣ

Παιδιά που είχαν χάσει κάθε ελπίδα ζωής... ο καρδιοχειρουργός από την Κωνσταντινούπολη, ο «φύλακας άγγελός» τους ξαναέδωσε το δικαίωμα για μια φυσιολογική ζωή, τον «μάγο της καρδιάς τους»

