

Αρχαία Ελληνικά απο Μετάφραση.

Καραπτά Νεφέλη

Τμήμα: Γ1

Σχ.Έτος 2016-17

Είμαι ναυαγός και ξένος και δικαιούμαι άσυλο. Ο Μενέλαος ξένος στην Αίγυπτο προσπαθεί να ζητήσει βοήθεια, συναντά πρώτα απο όλους μια γριά η οποία δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα πρόθυμη να βοηθήσει. Όμως ο Μενέλαος διεκδικεί τη βοήθεια που δικαιούται, αφού η παροχή ασύλου στην αρχαιότητα αποτελούσε μέρος μιας παράδοσης, η οποία μάλιστα προστατευόταν και απο τους θεούς.



Ποίο ήταν το τυπικό της φιλοξενίας στην αρχαιότητα;

Σύμφωνα με το τυπικό της φιλοξενίας στην ομηρική κοινωνία, ο ξενιστής (εκείνος δηλαδή που φιλοξενεί έναν ξένο) υποχρεούται:

1. να τον υποδεχτεί εγκάρδια (με προσφώνηση και χειραψία) και να τον προσκαλέσει σε φιλοξενία• αν ο ξένος έχει δόρυ, άλογο, άρμα, να φροντίσει να ταχτοποιηθούν.
2. να του προσφέρει λουτρό (αφού τον λούσουν -συνήθως κάποιες δούλες-, τον αλείφουν με λάδι και τον ντύνουν με καθαρά ρούχα),
3. να τον φιλέψει (παραχωρώντας του κάθισμα σε θέση τιμητική, φέρνοντάς του νερό να πλυθεί, τραπέζι για να φάει, προσφέροντάς του εκλεκτή μερίδα φαγητού και ποιτό), (σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο ξενιστής οργανώνει προς τιμήν του ξένου επίσημη υποδοχή με γιορτή ή ακόμη και αγώνες),
4. να τον ρωτήσει ποιος είναι, από πού έρχεται και τι θέλει, μόνο αφού πρώτα τον φιλέψει,
5. αφού ακούσει το αίτημά του, να το ικανοποιήσει όσο μπορεί,
6. να προσφέρει στον ξένο διαμονή για όσες μέρες θέλει αυτός,
7. να τον αποχαιρετήσει με δώρα που επισφραγίζουν τη φιλία τους.



Υπάρχει ανάγκη για σύγχρονα άσυλα;

Η απάντηση μπορεί να διαφέρει απο άνθρωπο σε άνθρωπο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ΝΑΙ υπάρχει ανάγκη για σύγχρονα άσυλα, τουλάχιστον στη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό, διότι τώρα με το μεταναστευτικό κύμα που έχει πλήξει κυρίως την Ευρώπη αλλά και γενικά τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Τα άσυλα ίσως είναι η μόνη λύση για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ενώ ταυτόχρονα είναι απαραίτητα και για πολλούς Έλληνες ή και αλλοδαπούς, οι οποίοι είτε είναι άποροι είτε ανήκουν σε κάποια από τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.



Τι ανάγκες θα προσπαθούσε να καλύψει ένα τέτοιο άσυλο;

Οι ανάγκες που θα προσπαθούσε να καλύψει ένα τέτοιο άσυλο είναι κυρίως σίτισης, στέγασης, ιατρικής περίθαλψης, ψυχολογικής και συναισθηματικής στήριξης αλλά ταυτόχρονα και μόρφωσης.



Ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται άσυλο;

Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη άσυλο δικαιούνται αυτοί που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), παλλινοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες, μακροχρόνια άνεργοι, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής (και όχι μόνο) βίας, μειονότητες και άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, χρήστες και πρώην χρήστες απαγορευμένων εθιστικών ουσιών, ανήλικοι παραβάτες, φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι, άστεγοι καθώς και άτομα ευρισκόμενα ή απειλούμενα από κατάσταση φτώχειας.



Πως δημιουργούνται ομάδες που έχουν ανάγκη από άσυλο;

Οι περισσότερες ομάδες που έχουν ανάγκη άσυλου δημιουργούνται από πολέμους (οικονομικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς κτλ.), ενώ ένα άλλο αξιόλογο ποσοστό ατόμων που έχουν ανάγκη άσυλου είναι οι οικονομικά ανήμποροι (φτωχοί) οι οποίοι ως συνήθως είναι: χρήστες και πρώην χρήστες απαγορευμένων εθιστικών ουσιών, ανήλικοι παραβάτες, φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι, άστεγοι καθώς και άτομα ευρισκόμενα ή απειλούμενα από κατάσταση φτώχειας.



Ποιος είναι ο ρόλος του πολέμου;

Ο πόλεμος είναι ο κύριος λόγος που οι πρόσφυγες & οι μετανάστες φεύγουν κυνηγημένοι (παράνομα) πέφτοντας πολλές φορές θύματα εξαπάτησης (trafficking) από τη χώρα τους και πηγαίνουν σε χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση ειρήνης ελπίζοντας για ένα καλύτερο μέλλον.

Τα κύρια αίτια των πολέμων είναι ο **ιμπεριαλισμός** (η πολιτική επέκτασης των βιομηχανικά και οικονομικά αναπτυγμένων κρατών σε βάρος άλλων κρατών), ο **εθνικισμός** (η απόλυτη προσήλωση των ατόμων στο έθνος τους, η οποία φτάνει ως την περιφρόνηση και την εχθρότητα προς άλλα έθνη τα οποία θεωρεί κατώτερα), αλλά κυρίως **μιλιταρισμός**



Πώς ένας πολιτισμένος λαός υποδέχεται τους πρόσφυγες;

Ένας πολιτισμένος λαός όπως η Ελλάδα πρέπει:

1. Να κανονίζει τη **μεταφορά των νεοεισελθόντων** προσφύγων-μεταναστών από τα νησιά **σε κέντρα υποδοχής** στην ηπειρωτική Ελλάδα και **ο διαχωρισμός** τους εκεί σε πρόσφυγες και σε μετανάστες.
2. Στους Σύριους **πρόσφυγες** που δικαιούνται άσυλο να δίνονται άμεσα όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
3. Να εγκριθεί σχέδιο για τη διαμόρφωση ειδικών χώρων διαμονής σε κλειστούς χώρους, σε καταυλισμούς αλλά και σε υπάρχουσες υποδομές όπου θα γίνονται και όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα τηρούνται **όλοι** οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
4. Η κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη και να υπάρξει αναλογικός καταμερισμός των προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Πρόσφυγας, λοιπόν, είναι κάποιος που αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του εξαιτίας πολιτικής, εθνικής, φυλετικής και θρησκευτικής δίωξης ή επειδή ανήκει σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα η οποία διώκεται. Πρόσφυγας είναι επίσης όποιος κινδυνεύει στη χώρα του λόγω πολέμου ή γενικευμένης βίας. Για τους λόγους αυτούς δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του και δικαιούται άσυλο και διεθνή προστασία στη χώρα που καταφεύγει. Οι πρόσφυγες προστατεύονται από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και από διεθνείς ευρωπαϊκές συμφωνίες και εθνικούς νόμους. Δικαιούνται να ζητήσουν άσυλο με βάση την Αρχή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το να χορηγήσει μια χώρα άσυλο σε πρόσφυγες δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας ούτε δείγμα καλής θέλησης αλλά υποχρέωση με βάση διεθνείς συνθήκες και εθνικούς νόμους. Και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα.

Μετανάστες είναι όσοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους προσπαθώντας να βρουν εργασία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Συχνά υποχρεώνονται να φύγουν λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών και απόλυτης φτώχειας. Η διαφορά με τους πρόσφυγες είναι πως οι μετανάστες μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους και δεν κινδυνεύει η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα (αν και είναι μεγάλη συζήτηση κατά πόσο η απόλυτη φτώχεια δεν απειλεί και την ζωή κάποιου). Έχει σημασία να αναφερθεί πως συνήθως όταν εισέρχονται στην Ελλάδα, τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι μετανάστες δεν διαθέτουν έγγραφα και δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί η ταυτότητα τους. Ακολουθούν συνήθως τους ίδιους επικίνδυνους δρόμους εισόδου. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να υπάρχει μια δίκαιη και γρήγορη διαδικασία ασύλου ώστε να ελεγχθούν οι άνθρωποι και να εξακριβωθεί ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος είναι οικονομικός μετανάστης».

Λαθρομετανάστης είναι ο άνθρωπος αυτός που πηγαίνει σε άλλον τόπο να ζήσει από δική του επιλογή, αλλά εισέρχεται στον τόπο αυτόν παράνομα.

Είναι δηλαδή ο μετανάστης που μπήκε στην χώρα λαθραία, που περνάει τα σύνορα για παράδειγμα πηδώντας κάποιον φράχτη, κλπ, δηλαδή με μη νόμιμο τρόπο, από δική του επιλογή κι όχι επειδή εξαναγκάστηκε (εξαιτίας πχ κάποιου πολέμου στη χώρα του).

Συνήθως χαρακτηρίζονται έτσι τα άτομα που πχ από την Α χώρα, μπαίνουν στην Β και διαμένουν σε αυτήν παράνομα, χωρίς χαρτιά, χωρίς να έχουν περάσει τους απαραίτητους ελέγχους, και γενικά χωρίς να περάσουν το τελωνείο με τη νόμιμη οδό.

Ο λαθρομετανάστης επειδή περνάει τα σύνορα με αυτόν τον τρόπο και διαμένει στη χώρα, δεν έχει καταγραφεί από το κράτος, δεν έχει ταυτοποιηθεί και έτσι ζει στην κοινωνία "χωρίς ταυτότητα" με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Περνάει τα σύνορα στα κρυφά και συνήθως πληρώνει κάποιον άνθρωπο που ασχολείται με το "άθλημα" ώστε να τον περάσει παράνομα σε μία άλλη χώρα (trafficking).



ΤΕΛΟΣ!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!