

4 ΕΠΟΧΕΣ

χειμώνας

Καλός και κακός καιρός

Δεν με πειράζει αν απλώνη
έξω ο χειμώνας καταχνιά, σύννεφα, και κρυάδα.
Μέσα μου κάμνει άνοιξη, χαρά αληθινή.
Το γέλιο είναι ακτίνα, μαλαματένια όλη,
σαν την αγάπη άλλο δεν είναι περιβόλι,
του τραγουδιού η ζέστη όλα τα χιόνια λυώνει.

Τι ωφελεί οπού φυτρώνει
λουλούδια έξω η άνοιξις και σπέρνει πρασινάδα!
Έχω χειμώνα μέσα μου σαν η καρδιά πονεί.
Ο στεναγμός τον ήλιο τον πιο λαμπρό σκεπάζει,
σαν έχεις λύπη ο Μάης με τον Δεκέμβρη μοιάζει,
πιο κρύα είναι τα δάκρυα από το κρύο χιόνι.

Κ.Π. Καβάφη

Παροιμία

Αν δε μαλώσουν δυο καιροί, δε βρέχει.





[//www.youtube.com/watch?v=QFoHESRU4ZI](https://www.youtube.com/watch?v=QFoHESRU4ZI)

[/www.youtube.com/watch?v=LgH5dMWcLDU](https://www.youtube.com/watch?v=LgH5dMWcLDU)



Άνοιξη

Άνοιξη! Διαλαλεί το κάθε στόμα.
Άνοιξη! Ηχεί του πλάστη η καμπάνα.
Και οι κόρες, στων γλαστρών
τ' αφράτο χώμα
σπέρνουν βασιλικό και μαντζουράνα.

Άνοιξη της ζωής μου γύρνα πίσω.
Ντύσε τη μαδημένη κεφαλή μου.
Να σε χαϊδέψω και να σε στολίσω
και να σου δώσω το στερνό φιλί μου.

Ένας κούκος δε φέρνει την Άνοιξη.
Με ένα λουλούδι Άνοιξη δεν έρχεται.
Λουλουδάτα τρία πανέρια, η Άνοιξη κρατά
στα χέρια.
Αν δε σπείρεις την Άνοιξη, δε θερίζεις το
καλοκαίρι.
Αν δε σπείρεις την Άνοιξη, σε αργεί το
καλοκαίρι.





<https://www.youtube.com/watch?v=84OCVANlqPo>



καλοκαίρι

ΚΑΙΡΙΝΟ ΠΟΙΗΜΑ

καίρι μου ζεστό αχ πόσο σε αγαπώ
το πρώτο παγωτό αχ πόσο λαχταρώ.
το καλοκαιράκι έρχεται ξανά
και παιχνίδια στην ακρογιαλιά.
μπούν σαν ψάρια όλα τα παιδιά
πλύνουν οι μαμάδες ΟΧΙ στα βαθιά.
με κάστρα η ακρογιαλιά
αδάκια , φτιάρια , σωσίβια πολλά
και το κύμα τρέχουν τα παιδιά
πλύνουν τα κάστρα από τη λησμονιά.

Μ.



ΠΑΡΟΙΜΙΑ

Μη σε γελάσει ο
βάτραχος  ή το
χελιδονάκι,  αν δε
λαλήσει τζίτζικας, 
δεν είν' καλοκαιράκι. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑ

Χιόνι  του
Δεκεμβρίου, 
χρυσάφι  του
καλοκαιριού. 





https://www.youtube.com/watch?v=1XeQJ_W03co

<https://www.youtube.com/watch?v=LUadUCvR-GY>

<https://www.youtube.com/watch?v=FLMmvZNHRAE>



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Ο Σεπτέμβρης πρώτα κρύα
τρέχει ανοίγει τα σχολεία.

Ο Οκτώβρης συγυρίζει
ναφθαλίνη σου μυρίζει

Κι ο Νοέμβρης με βροχή
σκάβει σπέρνει όλη τη γη

Του Φθινοπώρου τα παιδιά
και τα τρία πολλή δουλειά.



Οκτώβρη και δεν έσπειρες, οκτώ σακιά δε
γέμισες.
Οκτώβρη και δεν έσπειρες, τρία καλά δεν
έκαμες.





https://www.youtube.com/watch?v=lu6Fv_FoleQ





4 ΕΠΟΧΕΣ

Αθηνά Κυριάκου
Αριάδνη
Κατσανακου
Νικολέτα
Παπαπαναγιωτου !

<https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmozHA>