

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ



ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθη
Μουσκέψανε τα λόγια που είχανε γεννήσει α
Όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προ

Τα φύλλα

Φθινόπωρο φτάνει,
τα φύλλα όλο πέφτουν.
Θα πάνε ταξίδι
πολύ μακρινό.

Το ένα στη στέγη,
το άλλο στον κήπο,
το τρίτο σε κάποιο
μικρούλι σχολειό.

Φιλίσα Χατζηχάννα



ΧΕΙΜΩΝΑΣ




ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

Δεν με πειράζει αν απλώνη
έξω ο χειμώνας καταχνιά, σύννεφα, και κρυάδα.
Μέσα μου κάμνει άνοιξι, χαρά αληθινή.
Το γέλοιο είναι ακτίνα, μαλαματένια όλη,
σαν την αγάπη άλλο δεν είναι περιβόλι,
του τραγουδιού η ζέστη όλα τα χιόνια λυώνει.

Τι ωφελεί οπού φυτρώνει
λουλούδια έξω η άνοιξις και σπέρνει πρασινάδα!
Έχω χειμώνα μέσα μου σαν η καρδιά πονεί.
Ο στεναγμός τον ήλιο τον πιο λαμπρό σκεπάζει,
σαν έχεις λύπη ο Μάης με τον Δεκέμβρη μοιάζει,
πιο κρύα είναι τα δάκρυα από το κρύο χιόνι.


ΜΙΚΡΕΣ ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΕΣ



Μικρές χιονονιφάδες
πέφτουν πανω στην μυτούλα μου
και με παγώνουν
από το κεφάλι ως τα πόδια μου!

Μικρές χιονονιφάδες
χορεύουν απαλά στον άνεμο
μα όταν φυσάει δυνατά
στριφογυρνούν όλο και πιο γρήγορα!

Μικρές χιονονιφάδες
ψιθυρίζουν στα αυτιά μου
και με ρωτάνε σιγανά
γιατί τα χιόνια να μην κρατάνε όλη την χρονιά!



ANOIEH



ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Ο Απρίλης με τα λούλουδα κι ο Μάης με τα ρόδα.

Ένας κούκος δε φέρνει την Άνοιξη.

Αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα

Παροιμία

Αν δε σπείρεις



την Άνοιξη ,



δε θερίζεις



το καλοκαίρι .



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ



ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Σαν παραίσθηση εσύ
ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου
δύση κι ανατολή
του ορίζοντα φτερά

Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου
καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά
όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου
ολόκληρη η γη η δική σου αγκαλιά

Νέκταρ θεϊκό
πίνω αχόρταγα απ' τα χείλη σου
ζηλεύει η Αφροδίτη
που `χεις τόση ομορφιά

Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου
καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά
όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου
ολόκληρη η γη η δική σου αγκαλιά

Καλοκαιρινά ραντεβού - 2000

Στίχοι:

Κώστας Μυλώσης

Μουσική:

Βασίλης Μαντζουράνης

1.

Δυτικές Συν

Άλλος φτάνει στο Ντουμπάι, άλλος ως την Αμοργό
ο καθένας κάπου πάει μα όλοι θα'ρθουν πάλι εδώ
Πάντα μεσ' την ίδια πόλη, πάντα μεσ' το ίδιο γκρι
μα απ' το γκρίζο μέσα σκάει μια υπόγεια γιορτή

Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι
κάνε το μπαλκόνι σου νησί
ό, τι θέλει ο άνθρωπος καρδιά μου το μπορεί
Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι
κάνε τη Δευτέρα Κυριακή
όλα τ'αδιέξοδα σε βγάζουν στη ζωή

Ο ένας πάει πρώτη θέση ο άλλος στη τουριστική
όμως και οι δυο γυρνάνε μεσ' την ίδια φυλακή
Έτσι είναι αυτός ο κόσμος, μα αν εσύ τον δεις αλλιώς
ανατρέπεται και πέφτει, σπάει ο κόσμος ο παλιός

Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι
κάνε το μπαλκόνι σου νησί
ό, τι θέλει ο άνθρωπος καρδιά μου το μπορεί
Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι
κάνε τη Δευτέρα Κυριακή
όλα τ'αδιέξοδα σε βγάζουν στη ζωή

Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι - 2008

Στίχοι:

Νίκος Μωραΐτης

Μουσική:

Γιάννης Κωνσταντινίδης

1.

Γιάννης Κότο



ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ



ΧΕΙΜΩΝΑΣ



ANOIEH



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ



το καλοκαίρι



το φθινόπωρο



ο χειμώνας

η άνοιξη