

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ



**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ!**

ANOIEH



ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Αν δε σπείρεις την Άνοιξη, σε αργεί το Καλοκαίρι.

Λουλουδάτα τρία πανέρια, η άνοιξη κρατάει στα χέρια



ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Διαρρήχτες τοι ηλίου
Δεν είδαν ποτέ τους πράσινο κλωνάρι
Δεν άγγιξαν φλογισμένο στόμα
Δεν ξέρουν τι χρώμα έχει ό ουρανός

Σε σκοτεινά δωμάτια κλεισμένοι
Δεν ξέρουν αν θα πεθάνουν, παραμονεύουν
με μακρές μάσκες και βαριά τηλεσκόπια
με τα άστρα στην τσέπη τους βρωμισμένα με ψίχουλα
με τις πέτρες την δειλών στα χέρια
παραμονεύουν σε άλλους πλανήτες τα φως.

Αστεροσκοπείο - Μίλτος Σαχτούρης

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΑΝΟΙΞΗ

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UqVVjg5BRlw#t=0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ Claude Monet



ΧΕΙΜΩΝΑΣ



ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ



**Ο χειμώνας αν δεν πιάσει κι ο
χιονιάς αν δεν πλακώσει,
ούτε λάδι ούτε σιτάρι ούτε ανθούς
η γη θα δώσει.**

Έρθε το καλοκαιράκι, στρίβει ο γέρος το
μουστάκι,
μα όταν έρθει ο χειμώνας, πάει ο γέρος
βλαστημώντας

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

*Τι καλά που 'ναι στο σπίτι μας τώρα που έξω πέφτει χιόνι!
Το μπερέ παραμερίζοντας τ' άσπρο βλέπω εκεί σεντόνι
να σκεπάζει όλα τα πράγματα, δρόμους, σπίτια, δένδρα,
φύλλα.*

Πόσο βλέπω μ' ευχαρίστηση μαζεμένη τόση ασπρίλα.

*Όμως, κοίτα, τουρτουρίζοντας το κορίτσι εκείνο τρέχει.
Τώρα στάλθηκε στην πόρτα μας, ψωμί λέει πως δεν έχει,
πως κρυώνει, πως επάγωσε...*

*Έλα μέσα κοριτσάκι,
το τραπέζι μας εστρώθηκε κι αναμμένο είναι το τζάκι!*

Το χιόνι (Κώστας Καρυωτάκης)

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

<http://antikleidi.com/2012/02/11/winter/>



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ Pieter Bruegel



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ



ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Από το Θέρος ως τις ελιές, δεν
απολείπουν οι δουλειές.

Μη σε γελάσει ο βαθρακός και το χελιδόνι, αν δε
λαλήσει ο τζίτζικας, δεν είν' καλοκαιράκι



ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Απ' το κανάλι οι πάσσαρες με τ' απλωτά πανιά
γυρίζουν πρίμα,
μας φέρνουν τα ζακυθινά λουλούδια τ' ακριβά,
το πέρασμά τους γλύκανε κ' εσένα, πικρό κύμα!
Και πιο καλοπιθύμητα και πιο φανταχτερά
κι από τα κρίνα,
πάσσαρες γοργοσάλευτες, με τ' άσπρα σας φτερά,
μας φέρνετε τ' αγόρια μας απ' τη μεγάλη Αθήνα.
Κι ανοίχτε, λιακωτά, χλωρά, φουντώστε, πασκαλιές,
του πόθου τη σκόλη
και σείστε τα μαντήλια σας ανάερα, λιγερές
παραμονεύουν οι έρωτες ετοιμαστείτε, μόλοι,
το καλοκαίρι μύρισε προσμένουν οι αμμουδιές
και τα πρυάρια,
πριν μπεις, άθρη χειμωνιά, να γίνουν εκκλησιές
οι ερωτευμένοι λειτουργοί και τα φιλιά τροπάρια.

το καλοκαίρι Κωστής Παλαμάς

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

https://www.youtube.com/watch?v=J7u4uYaAGOA&feature=player_embedded#t=0



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ Joaquin Sorolla



ΦΘΙΝΩΠΟΡΟ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

- ◆ Ἡ Πούλια βασιλεύοντας το μήνυμα της στέλνει.
- ◆ Ούτε τσοπάνος στα βουνά ούτε ζευγάς στους κάμπους



"Αν ἴσως βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Γρήγορα καθώς νυχτώνει το φθινόπωρο
γδύνεται με σύννεφα μπροστά στα μάτια
Τί γυρεύει το κορίτσι στο σκοτάδι της καρέκλας;
με τη βροχή μες στο κεφάλι με τη βελόνα στην καρδιά
βγάζει τις κάλτσες βγάζει τα λουλούδια πετάει το
φωτοστέφανο
έξω τα φύλλα του καιρού βάφονται μες στο αίμα

ΦΘΙΝΩΠΟΡΟ ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ



ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

- VIVALDI THE 4 SEASONS
 - https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8x4GC0-Z0ZI#t=0
-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΚΗ ΕΛΣΑ

