



Μπορεί όλοι οι δρόμοι να μην οδηγούν πιά μόνο στην Ρώμη , όμως η δική μας πολιτιστική διαδρομή θα μας οδηγήσει φέτος στην Ιταλία σε μια προσπάθεια να γνωρίσουμε τους ανθρώπους και την κουλτούρα της γειτονικής χώρας .

Επιβιβάζομαστε λοιπόν σε ένα φανταστικό όχημα και ακολουθούμε νοερά μία οδό που συνδέει διαχρονικά τον Ελληνικό και τον Ιταλικό / Ρωμαϊκό πολιτισμό, την Εγνατία οδό.

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό μας πρόγραμμα ονομάζεται « Εγνατία Οδός : Μια διαδρομή ανάμεσα σε Ιταλία και Ελλάδα » ή “ Hop on – Hop off : a route between Italy and Greece on via Egnatia ” καθώς η επικοινωνία με τους Ιταλούς συνεργάτες μας γίνεται στα Αγγλικά .

Στην μια άκρη της διαδρομής εμείς ,24 μαθητές της Γ΄τάξης του 3^ο Γυμνάσιου Ωραιοκάστρου ,με υπεύθυνες τις καθηγήτριες Μουζούρη Γαρυφαλλιά και Λαζαρίδου Έρνα .Στην άλλη άκρη , το Lyceo Anguissola της πόλης Cremona και η καθηγήτρια Αγγλικών τους , κυρία Rossana Maglia , γνώριμη από την περσινή μας συνεργασία. Μέσα από πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (etwinning), βάλαμε σαν στόχο να επικοινωνούμε και να γνωριστούμε , μέσα από την εξερεύνηση του θέματος ώστε να αναδείξουμε την αλληλεπίδραση και την εγγύτητα των δύο πολιτισμών. Μία τάξη δημοτικού σχολείου από την ίδια πόλη συνδράμει με μεγάλη παραγωγή τεχνολογικά άρτιων εργασιών προς τον ίδιο στόχο !

Οι μαθητές μας λοιπόν έχουν αρχίσει να επικοινωνούν τόσο μέσω ζωντανής βιντεο-σύνδεσης στην τάξη, όσο και ιδιωτικά στο σπίτι τους με αποτέλεσμα να έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν ωραίες φιλίες που είναι και το μεγαλύτερο όφελος του προγράμματος !



Σε πρώτη φάση θα εξερευνήσουν από κοινού την ιστορία της οδού : διάνοιξη , πορεία , ονομασία , πόλεις ,ταξιδευτές και αυτοκράτορες , σημασία , κλπ. Κατόπιν , θα εντοπίσουν κατάλοιπα και επιδράσεις του ενός πολιτισμού στον άλλο όπως αυτά φαίνονται στις αντίστοιχες πόλεις. Για τον λόγο αυτό , έχει προγραμματιστεί περιήγηση με ξενάγηση των μαθητών του 3^{ου} Γυμνασίου στα Ρωμαϊκά μνημεία της Θεσσαλονίκης .

Το τέλος της διαδρομής , ευελπιστούμε να καταλήξει στην πραγματική συνάντησή μας με τους Ιταλούς συνεργάτες στην πόλη τους. Τα πλάνα μας περιλαμβάνουν και ξενάγησή στις κοντινές πόλεις : Μιλάνο, Μπέργκαμο, Βερόνα , Κόμο. Οι συζητήσεις για αυτό έχουν ήδη αρχίσει , οι μαθητές ανυπομονούν να βρεθούν από κοντά και να παίξουν ένα « παιχνίδι θησαυρού » στα μνημεία της Ιταλικής πόλης , κάτι που ήδη ετοιμάζουν με την βοήθεια της τεχνολογίας οι Ιταλοί μαθητές .

